

Telkens na 28 jaren, steeds op Dinsdag in
avond om 6 uur, komt de zonnekringloop
(מחזור גדול) bij de קופת נ"ס weer tot zijn
oorspronkelijk uitgangspunt terug. De
volgende dag, dus Woensdag morgen, zodra
de zon zichtbaar is, doch in geen geval na
12 uur, wordt dan bij het aanschouwen
daarvan de lofzegging בראשית בראשית uitgesproken.
Het is algemeen gebruikelijk, dit op die mor-
gen na afloop van de dienst ter synagoge
in plechtige vereniging te doen en daarbij
toepasselijke psalmen, als Ps. 148, 19 en 67, als
mede de op deze ceremonie betrekking hebbende
plaats in de Talmoed (Berachoth 59b)
ו"ה קדושה חמה בתקופתה, באדר תה דתלת נגה"
אב"צ voor te dragen.

(Dit feit, dat in het jaar 5657
plaats had en in 5685, wordt dus voor
de eerste maal weer in 5713 verwacht)