

Isaac Gomes de Mesquita, 1906-1977



Isaac Gomes de Mesquita (1906-1977), geboren te Amsterdam, behoorde tot een Portugees Israëlietische familie. Zijn voorouders kwamen reeds in de 17e eeuw naar Amsterdam. Vanaf het begin waren zij betrokken bij het reilen en zeilen van de Portugees Israëlietische Gemeente. Zo ook Jacques, zoals hij werd aangesproken. Komende uit een groot gezin van 7 broers en 3 zusters waar veel gezongen werd, ontwikkelde ook Jacques een voorliefde voor de zangkunst. Niet onterecht! Hij bleek een prachtige tenor-stem te hebben. Het chazanoet van de Portugese gemeente lag hem na aan het hart. Op jeugdige leeftijd zong Jacques in het jongenskoor, Santo Servizio, van de Portugese gemeente. Zingen zou altijd zijn grote liefde blijven.

Helaas, maar zeer begrijpelijk, ging met de grote vernietiging ook zijn enthousiasme voor het zingen verloren. Slechts een enkele maal liet hij zijn stem nog horen. Zoals bijvoorbeeld op een Poeriem bijeenkomst van de gemeente in de zestiger jaren of liet hij zich een enkele keer nog uitnodigen in den lande. Er bestaan derhalve geen opnamen. Slechts eenmaal liet Jacques zich overhalen om voor zijn twee kleinzonen iets op te nemen. Twee jaar voor zijn overlijden zong hij de Chanoeka berachot en Hanerot (de zegenspreuken voor het aansteken van de Chanoekalichten) in op een eenvoudig cassetterecorder. Deze kostbare opname is nu gelukkig overgezet op CD. Zo kan een bijzondere stem bewaard blijven en tevens een bijzondere traditie geholpen worden in leven te blijven.

Zijn kleinzonen, Erik en Carlo Bachrach